

## Nieuwsbrief – Augustus 2023

Via deze Nieuwsbrief informeren we je graag over de voortgang van het werk van Small Miracles. In Oekraïne is de zomervakantie een lange periode van half juni tot 1 september. Jurjen en Ruth waren de meeste tijd in Oekraïne en hebben allerlei activiteiten kunnen begeleiden. Ook In Nederland gebeurt er het nodige. Lees je mee?

### Nieuws uit Oekraïne

#### Kindertehuis

De frambozenstruiken die 2 jaar geleden geplant zijn, doen het erg goed! Bij het kindertehuis kan bijna elke dag geoogst worden. Ook de andere fruitbomen en groenten in de moestuin. De meisjes helpen mee met plukken en verwerken van de opbrengst.

In Oekraïne is het in de zomer een lange periode mooi weer en als het ook nog vakantie is, is er veel gelegenheid voor zwemmen en buiten spelen. Ook zijn er Bijbelweken gehouden en sportweken. Het is een zegen dat zoveel activiteiten voor de kinderen kunnen doorgaan.



### Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne



Door de toestroom van kinderen, de gevolgen van Covid en de oorlog zijn de kosten van het kindertehuis toegenomen. Bedragen die ontvangen werden, blijven achter waardoor er nogal wat financiële uitdagingen zijn. Er kwamen veel minder buitenlandse gasten, die er tegen betaling logeerden, dus die inkomsten vielen ook weg. Er werden ook een aantal maanden vluchtelingen opgevangen.

Kortom: de kosten zijn enorm gestegen en de economie is onstabiel.



De oorspronkelijke bewoners van dit kindertehuis zijn meisjes met een beperking. Later werden ook meisjes opgenomen waarvan familieleden de zorg niet meer kunnen dragen of die getraumatiseerd zijn door allerlei gebeurtenissen in hun leven. Dat de verschillende doelgroepen met elkaar in één gebouw woonden, was niet altijd ideaal en zorgde soms voor spanningen. Nu is de bovenverdieping van het gastenverblijf (B-gebouw) verbouwd en aangepast voor de meisjes met beperking. Ze krijgen meer leefruimte en eigen begeleiders. Dit is een enorme verbetering.



## Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne

Omdat de ingang van dit gebouw voorzien is van een trap, moest er ook een oprit worden gemaakt. 3 meisjes die ernstig lichamelijk gehandicapt zijn en meer zorg nodig hebben, blijven in het hoofdgebouw wonen.



### Lyceum/Gymnasium

Er wordt ook hulp gegeven aan het Gereformeerd Lyceum in Nagydobrony. Hoewel veel scholen in Oekraïne minder leerlingen hebben vanwege de oorlog, of zelfs dichtgaan, heeft deze (middelbare) school meer aanmeldingen van leerlingen. Dit komt waarschijnlijk doordat studenten hier intern wonen. Een aantal studenten kan het kostgeld niet betalen en wordt ondersteund door onze Stichting. Er is deze zomer een voedselproject opgezet vanuit deze school. Er wordt gekookt voor 100 mensen in de omgeving, al was er wel aanvraag voor 150. Het eten wordt door vrijwilligers van de kerk rondgebracht. Small Miracles draagt financieel ook bij aan dit project. Het is nog niet duidelijk of dit project vanaf september wordt voortgezet.



Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne

### Dagopvang Elim in Hetyen

Ds Albert leidt hier met zijn vrouw een dagopvang voor gehandicapten. Van hun 4 eigen kinderen verblijven er 3 in Hongarije, die zij niet zomaar kunnen bezoeken vanwege de oorlog. In de opvang wordt aardewerk gebakken, kaarten gemaakt en een beweegprogramma gedaan. Op het terrein zijn kippen, konijnen, een moestuin en een boomgaard. De cliënten helpen ijverig mee met alle werkzaamheden. Dankzij sponsoring zijn ook hier veel fruitbomen geplant die het goed doen. Omdat er door de oorlog minder jagers zijn, hebben ze nu veel last van herten en zwijnen in de boomgaard. Ze zouden graag een omheining plaatsen. De zonnepanelen die ook gesponsord zijn, zorgen voor de helft van de energie die hier nodig is.



### Romakampen

We hebben wat informatie over de kampen Telek en Nagydobrony-Zuid. Jurjen komt hier regelmatig. Er staan veel huizen leeg omdat mensen door de oorlog naar het buitenland zijn gegaan. Jammer genoeg zijn dit soms juist de mensen die een goed voorbeeld gaven met hun gedrag en ook op de kleuterscholen les gaven. Er is veel armoede en alcohol- en drugsgebruik op de kampen. Broeder Béla leidt hier vaak kerkdiensten, waarbij hij preekt en de zang begeleidt. Prachtig om te zien dat deze mensen, ondanks hun zorgen over de politieke situatie, kunnen genieten van de kerkdiensten en het maken van muziek.

## Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne



Er is deze zomer een Bijbel- en recreatiedag gehouden voor de kinderen. Ds. Sandór vertelde het verhaal over de Barmhartige Samaritaan en er werd een Bijbelquiz gedaan en knutselwerkjes gemaakt. Veel kinderen hebben op een dergelijke dag hun mooiste kleren aan. Ze genieten erg van zo'n dag! Er werd gevoetbald en buiten gespeeld en ondertussen werd er eten gekookt. Ds. Sandór organiseerde hier ook wat uitstapjes met de kinderen, zoals naar een zwembad of de bergen in. De pré-schools op de kampen zullen 4 september weer beginnen.



## Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne

Béla heeft een grote tuin bij zijn nieuwe huis. Hier zijn in het voorjaar groenten gezaaid en aardappelen gepoot, die al snel een goede oogst gaven. Ook heeft hij ganzen en kippen bij huis lopen. Van de opbrengst van de tuin maken ze groenten in voor de winter en delen ze wat uit op de kampen. Mooi om te zien dat door sponsoring mensen voor een groot deel zelfvoorzienend kunnen worden en zelf ook weer uitdelen.



## Nieuws uit Hongarije

### Gezin Knot

Ruth, Rebekka en Hanna zijn in juni 3 weken in Nederland geweest, waarvan ze 1 week gekampeerd hebben. De andere 2 weken waren Jurjen en Nadja (meisje van 16 uit het kindertehuis) er ook bij. Ze hebben familie bezocht en met het bestuur en sponsors gesproken. Een lange reis voor het gezin (1600 km) maar altijd fijn om hen weer te zien en te spreken. Ze moesten ook nog (even) 2x op en neer naar Den Haag voor een nieuw paspoort voor Jurjen, omdat in zijn oude een scheurtje zat en dit bij de douane tussen Hongarije en Oekraïne moeilijkheden gaf. Op de terugweg hebben ze als gezin nog genoten van een dag in Gyor en Balaton.

## Nieuws uit Nederland

Soms krijgen we donaties uit onverwachte hoek. Een school in Meppel doneerde 15 afgeschreven beamers en Jurjen kon ze zelf in juni in ontvangst nemen. Door RTV Drenthe en de Meppeler Courant schonken er aandacht aan. Van een kinderopvang in Soest kregen we kinderbedjes en stoeltjes, mooi degelijk spul wat nog best een ronde mee kan. Een andere school had ladekastjes en zelfs een compleet springkussen! Van een donateur kregen we een keurig hoog/laag bed. Dit alles gaat begin september op transport naar Hongarije. Misschien goed om te weten dat we bij alles wat we aangeboden krijgen, eerst overleggen met Jurjen en Ruth, of zij het ergens kunnen gebruiken of schenken. Spullen moeten echt heel en veilig zijn, een goede plek kunnen krijgen en geen extra werk of rommel opleveren. Wij doen dus niet aan woningopruiming....



## Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne

Op dit moment is het niet zinvol om levensmiddelen in te zamelen en te versturen, het is beter dit in Hongarije of Oekraïne te kopen.

Er verscheen opnieuw een uitgave van Trots op Staphorst en Trots op Zwartewaterland. Hierin mogen we gratis (!) een artikel met foto's plaatsen over Small Miracles en ook steeds een oproep voor donateurs doen.

We krijgen soms giften die worden ingezameld op een verjaardag of een huwelijksfeest. Kort geleden deed een echtpaar uit Almere dat, ze waren 50 jaar getrouwd en vroegen aan hun gasten in plaats van een cadeau aan hen, een gift voor het kindertehuis. Een geweldig initiatief dat ruim € 1000 opleverde! Ook een kledjesmarkt, Tafel in de Tuin of Statiegeldactie zijn mooie acties om geld in te zamelen voor het mooie werk in Oekraïne!

Als je ook zoets wilt doen, kun je bij ons flyers of visitekaartjes opvragen.

We ontvingen ook een gift van een stichting die zich genoodzaakt zag zichzelf op te heffen. Zij ondersteunden gezinnen en kinderen in Belarus, maar kunnen gezien de politieke spanningen al langere tijd hun activiteiten niet uitvoeren. We ontvangen een dergelijke gift met dankbaarheid, in het besef van de grote gevolgen van het handelen van wereldleiders.

In juni werden we benaderd door Lieuwe Jan Kamminga uit Drachten. Hij is samen met familieleden uit Oekraïne een actie gestart om kinderen in Boetsja te ondersteunen. We zijn een samenwerking aangegaan waarin we Lieuwe Jan faciliteren bij de inzameling van donaties. Begin september gaat Lieuwe Jan samen met Marten Hellinga in een TukTuk de Himalaya trotseren. Kijk voor meer info op onze website of op <https://www.wijtaxerenvastgoed.nl/sponsoring/rickshaw-run-himalaya>.

We zijn dankbaar dat er in een aantal kerken in Nederland voor Small Miracles wordt gecollecteerd of dat we een diaconale gift mogen ontvangen! Hartelijk dank daarvoor! Wordt er in jouw kerk nog niet voor Small Miracles gecollecteerd? Vraag die dan aan! Een aanvraag door een gemeentelid wordt meestal wel gehonoreerd.

Wij kunnen ter ondersteuning een PowerPointpresentatie of een filmpje sturen over het werk van Small Miracles.

### Reis Oekraïne/Hongarije

Vanuit Meppel is vorig jaar in oktober met een groep van 10 mannen een reis gemaakt naar Hongarije om daar een aantal klussen te doen bij het huis van Jurjen en Ruth. Het oorspronkelijke idee was om met een groep naar het kindertehuis in Oekraïne te gaan, dit kon toen vanwege de oorlog niet doorgaan. Opnieuw staat er een reis gepland waarvoor inmiddels 15 man/vrouw zich heeft opgegeven. We hopen en bidden dat we nu wel in oktober naar Oekraïne kunnen gaan om daar klussen te doen of met de kinderen te sporten en te spelen.

Kortom: om deze kinderen aandacht te geven die ze in hun leven zo vaak tekort komen.

### Bestuur

Onze voorzitter Martin Tempelman, werd eind mei getroffen door een hartinfarct. Na een operatie en daarop volgende revalidatie is hij weer aan de beterende hand. We danken God dat Hij Martins leven heeft gespaard en wensen hem, ook vanaf deze plek, een volledig herstel toe!

Bid om vrede in Oekraïne! En bid met ons voor het werk van Jurjen en Ruth.

Ga met God!

Hartelijke groet,

het bestuur van Small Miracles:  
Anneke, Bram, Gerard, Martin en Jeanet

Een kaartje sturen? Altijd leuk!

Ruth en Jurjen Knot  
Rebekka en Hanna  
4642 Tornyospálca  
Honvéd-utca 95  
Hungary



## Kansen voor kansarme kinderen in Oekraïne